

ZONDAG 11 juni 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 9.30 u: ds. Bert Renkema
organist: Arjen van Dalen
lector: Marjon Furster
medewerking van de band "To Connect"

BEVESTIGING AMBTDRAGERS

Welkom en Mededelingen

Zingen (staande): DNP 122 vers 1

We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande)

Zingen: DNP 122 vers 3

Gods woorden ten leven: 1 Thessalonicenzen 5,12-24

Zingen: 'Laat ons samen één zijn' (Sela)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: 'Hij is machtig, Hij is prachtig' (Elly & Rikkert)

Bijbellezing: Psalm 134

Zingen: 'Hou vol' (Opwekking 798)

Verkondiging n.a.v. Psalm 134: 'Zegenen en gezegend worden'

Zingen: Zingende Gezegend 222 (mel. Gezang 239)

Ontheffing terugtreedende ambtsdragers, brs. Leen van Dijke, Bert Jeras en Rinus Schaeffer

Zingen: DNP 113 vers 1

Enkele woorden bij de bevestiging van ambtsdragers

Zingen: NLB 971

Bevestiging nieuwe ambtsdragers, brs. Niels Brandhorst, Jan Tissing en Bram Willemse

Zingen door de gemeente: DNP 134 vers 1

en door de kerkenraad: DNP 134 vers 2 (staande)

Dankgebed en voorbeden

Collecte-aankondiging

Zingen (staande): Gezang 304 vers 1 en 3

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233)

of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

De Nieuwe Psalmbereijming 122

1. Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan –
Jeruzalem, ik kom eraan;
ik sta al klaar, huis van de HEER!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

Laat ons samen één zijn (Sela)

Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.

Laat ons samen één zijn Heer, verenig
uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in
ons werkt;
voor de glorie van uw naam.

“Hij is machtig”(Elly en Rikkert)

Hij is machtig, hij is krachtig hij is prachtig en waarachtig
Hij is machtig, Jezus de Heer
Hij is machtig, hij is krachtig hij is prachtig en waarachtig
Hij is machtig, Jezus de Heer

Alle macht (alle macht)
In de hemel (in de hemel)
En op aarde (en op aarde)
Is hem gegeven (is hem gegeven)

Refrein: Hij is machtig,

En geen ding (en geen ding)
Is onmogelijk (is onmogelijk)
Voor degene (voor degene)
Die hem gelooft (die hem gelooft)
Refrein: Hij is machtig.....

3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,
haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,
de mooiste stad van alle steden.

Drieëinig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.

Bijbellezing: Psalm 134

Een pelgrimslied.

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.

² Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.

³ Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Opwekking 798

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met
elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons
klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd
achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn
gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij
mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Zingende Gezegend 222

1.O Vader, bron van eeuwig licht,
verhef uw stralend aangezicht;
zie hier een mens, een mens als wij -
hosanna, onze hulp zijt Gij!

2.O Zoon, die zelf een dienaar was,
uw schapen opzocht en genas,
met olie en met wijn verbond -
hoed zelfde herder die Gij zond!

3.O Geest, die als een windvlaag kwam,
adem van boven, vuur en vlam,
laat door ons onvolkomen woord
uw eigen stem worden gehoord!

4.O Vader, Zoon en Heilige Geest,
U looft uw kerk die is geweest
en wezen zal in elke tijd
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

De Nieuwe Psalmberijming 113

1. Zing halleluja, loof de HEER;
prijs Hem, zijn dienaars, geef Hem eer.
Laat al wat leeft zijn grootheid prijzen!
Van nu aan tot in eeuwigheid,
van oost tot west, ja wereldwijd
zal lofzang met de zon verrijzen.

Nieuwe Liedboek 971

1. Zingt een nieuw lied voor God de
Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

De Nieuwe Psalmberijming 134

GEMEENTE (staande)

1. Kom, trouwe dienaars van de HEER,
die altijd klaar staan tot zijn eer,
hef jullie handen op naar Hem.
Zegen de HEER met hart en stem.

KERKENRAAD

2. Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.

Gezang 304

1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3 De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

***Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden
doorgegeven
aan de scribe (scribe@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)***