

# ZONDAG 16 april 2023

Live te volgen via [www.gasthuiskerk.nl/live](http://www.gasthuiskerk.nl/live)



**Kerkdienst:** 9.30 u: ds. Gert Jan Vogel  
(Oosterland)

organist: Annette van der Stel-Mondeel

lector: Nizetta de Bruijne

medewerking van de band "To Connect"

---

Welkom en mededelingen

Zingen: *Psalm 68: 10 ob (staande)*

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: *Sela: een toekomst vol van hoop*

We luisteren naar God's wet

Zingen: *Psalm 119: 13 en 14*

Gebed

Zingen: *Kinderlied : Elly en Rikkert: "Wat een vriend"*

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15 vs 1-19

Zingen: *Gezang 219: 1,2 en 6*

Verkondiging: "Het zou maar geen Pasen zijn geweest!"

Zingen: *Opwekking 575*

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: *Psalm 89: 1 en 7 (staande)*

Zegen

---

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233)*

*of [predikant@gasthuiskerk.nl](mailto:predikant@gasthuiskerk.nl) of met één van de kerkenraadsleden.*

*Voor meer informatie over onze gemeente zie [www.gasthuiskerk.nl](http://www.gasthuiskerk.nl).*

---

## Psalm 68

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

### **Een toekomst vol van hoop (Sela)**

1. In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.*

*Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.*

3. U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

4. U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

### **Psalm 119**

13 Geef mij een hart dat U met vreugde  
groet,  
geef mij verstand - daar zal ik wel bij  
varen -,  
dat ik niet haak naar zilver, goud en  
goed,  
niet gretig schatten om mij heen  
vergare.  
Als Gij de weg der wet mij weten doet,  
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse  
schijn,  
dat niet de lege vreugd mijn hart  
bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven  
zijn.  
Vestig mijn aandacht op de rechte  
wegen.  
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,  
immers uw knecht is tot uw dienst  
genegen.

### **Wat een vriend (Elly en Rickert)**

1. Wat een vriend, wat een vriend  
Want Hij droeg de straf  
Die ik had verdiend  
Hij nam van mij af  
Alle schuld  
Hij maakte mij vrij

3. Wat een God, wat een God  
Die zo aan ons dacht  
Hij heeft dwars door de dood  
Het leven gebracht

2. Wat een held, wat een held  
Want Hij droeg het kruis  
Dat ons nu vertelt

Je bent welkom thuis  
Bij de Heer  
Hij maakte mij blij  
En ik weet  
Er is niemand als Hij (niemand als Hij)  
Hij maakte mij vrij (niemand als Hij)  
Hij maakte mij blij (niemand als Hij)

## 1Korintiërs 15

### De opstanding van de doden

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is <sup>2</sup> en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. <sup>3</sup> Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, <sup>4</sup> dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, <sup>5</sup> en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. <sup>6</sup> Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. <sup>7</sup> Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. <sup>8</sup> Pas op het laatst verscheen Hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. <sup>9</sup> Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. <sup>10</sup> Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen, althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat.

<sup>11</sup> In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

<sup>12</sup> Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? <sup>13</sup> Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; <sup>14</sup> en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. <sup>15</sup> Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat Hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan Hij dat niet hebben gedaan. <sup>16</sup> Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. <sup>17</sup> Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden <sup>18</sup> en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. <sup>19</sup> Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

### Gezang 219

1 Zingt ten hemel toe,  
juicht en jubelt Gode,  
want Hij wordt niet moe  
voor ons uit te gaan  
als een vuur vooraan  
levenden en doden!

2 Christus onze Heer  
is voor ons gestorven  
en Hij daalde neer  
in het doodsgebied,  
deed de dood te niet  
in de nieuwe morgen.

6 Daarom, zingt Hem toe!  
Hij is onze Heiland.  
Wordt zijn lof niet moe!

God is opgestaan  
om de hand te slaan  
aan de oude vijand.

## **Opwekking 575**

1. Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
Dwars door het duister van de nacht.

**(v)** 3. Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.

**(m)** 5. Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!

7. Geen levensangst, geen  
stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.

## **Psalm 89**

1 Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont, aan hen die U verwachten.  
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,  
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.  
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.  
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,  
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

***Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden  
doorgegeven  
aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)***

2. Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.

**(allen)** 4. door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf,  
Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.

**(allen)** 6. Sinds Hij verrees in  
heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

8. Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen!