

ZONDAG 17 maart 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst: 9.30 u br. Martin Oosse
organist: Annette van der Stel-Mondeel
lector: Eva van Dijke



medewerking van de band "To Connect"

6^e LIJDENSZONDAG

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Intochtslied: Psalm 149: 1 en 3

Stilgebed

Votum en Groet

Zingen : Bid met mij (Sela)

Regel voor het leven

Zingen: Opwekking 624

Gebed

Uitnodiging voor de kinderkerk

Zingen Kinderlied "Waarom" – Elly en Rikkert

Kinderen gaan naar de kinderkerk

Schriftlezing: Zachararia 1:1-17 (NBV 21)

Zingen: Psalm 85:1, 2 en 3 (DNP)

Verkondiging

Zingen: Opwekking 747

Dank- en voorbeden

Collecte *aankondiging*

Zingen: Gezang 476: 1, 2 en 5

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 149.

1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Bid met mij (Sela)

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet

En vertrouw op God want hij vergeet ons niet.
Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
Houd ons vast en leid ons nu
Op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

Opwekking 624 -De woorden die U sprak, Heer

De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel volg ik aardse wijsheid,
vergeef mij toch mijn ongelooft;
hernieuw het vuur in mij.

Refrein: Wees genadig, Heer, vergeef mij.
Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij opnieuw uw weg te gaan.

(Refrein)

Ik hunker naar uw liefde, barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U, hier in uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht.

(Refrein)

Kinderlied “Waarom”- Elly en Rikkert

1. Waarom bleef U zo stil
Toen ze U vroegen
Bent U de koning der Joden
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U sloegen
En aan een kruis wilden doden

Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

2. Waarom vocht U niet terug
Toen ze U vonden
En als een dief wilden vangen
Waarom vocht U niet terug
Toen ze U bonden
En aan een hout wilden hangen

Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

3. Waarom zei U geen woord
Toen ze zo spuugden
En U bespotten en lachten
Waarom zei U geen woord

Toen ze U duwden
En U naar Golgotha brachten

Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

Oproep terug te keren naar de HEER

¹ In de achtste maand van het tweede regeringsjaar van Darius richtte de HEER zich tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo: ² 'De toorn van de HEER heeft jullie voorouders getroffen.' ³ Zeg nu tegen het volk: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.' ⁴ Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor – spreekt de HEER. ⁵ Waar zijn ze nu, jullie voorouders? En de profeten, leven zij eeuwig voort? ⁶ Toch hebben mijn woorden en de wetten die Ik mijn dienaren, de profeten, had opgedragen te verkondigen, jullie voorouders getroffen. Zij kwamen tot inkeer en erkenden: 'De HEER van de hemelse machten heeft vanwege onze handel en wandel met ons gedaan wat Hij zich had voorgenomen.'''

Visioenen

⁷ Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand sebat, in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de HEER zich tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Dit is zijn relaas.

⁸ Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een voskleurig paard. Hij stond tussen de mirtenstruiken aan de oever van het diepe water, en iets verderop stonden nog meer paarden: roodvossen, goudvossen en schimmels. ⁹ 'Wat betekent dat, mijn heer?' vroeg ik, en de engel die met mij sprak antwoordde: 'Ik zal je laten zien wat dit betekent.' ¹⁰ De man die tussen de mirtenstruiken stond zei: 'Dit zijn de ruiters die de HEER heeft gestuurd om de aarde te doorkruisen.' ¹¹ De ruiters zeiden tegen de engel van de HEER, die tussen de mirtenstruiken stond: 'Wij hebben de hele aarde doorkruist. Overal is het vredig en stil.' ¹² Toen riep de engel van de HEER uit: 'HEER van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren voor U erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop U nu al zeventig jaar verbolgen bent?' ¹³ Daarop antwoordde de HEER de engel die met mij sprak met troostende en bemoedigende woorden, ¹⁴ en de engel droeg mij op te verkondigen: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion, ¹⁵ maar Ik ben ziedend van woede op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers alweer laten varen, maar zij hebben het lijden van mijn volk verzwaaard. ¹⁶ Daarom – zegt de HEER – keer Ik vol erbarmen terug naar

Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER van de hemelse machten – en over de stad zal het meetlint worden gespannen.’¹⁷ Verder moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen.’

Psalm 85 = DNP

1. HEER, U was liefdevol voor Israël.
U gaf uw land weer vrede en herstel.
Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,
U nam de schuld weg, keek er niet meer naar.
U schonk genade, geen verdiende straf.
Uw woede wendde U volledig af.
Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.

2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om duidelijk te horen wat U zegt:
wie met U leven biedt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.

3. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.
Hij woont bij ons als recht de vrede kust.
De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.
De aarde schenkt het goede van de HEER:
het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij

Opwekking 747

Wij geloven
In een keerpunt in de tijd
Als Jezus komt in heerlijkheid
Een dag van diep ontzag en spijt
Wij geloven
In de victorie van het kruis

In een altijddurend thuis
De dood voorbij, het leven tegemoet!

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in U koninkrijk

Wij verwachten en geloven
Dat U rijk eens komen zal
Overvloedig niet te stuiten
Bruisend als een waterval
Smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezing
Voor onze koning Heerser van 't heelal

Wij geloven
In een kerk God toegewijd
Door Jezus Christus vrijgepleit
Een kerk die leeft en Hem belijdt
Wij geloven
In de Victorie van Gods rijk
Overwinning in de strijd
De nacht voorbij, met haast Hem tegemoet!

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in U koninkrijk

Wij verwachten en geloven
Dat U rijk eens komen zal
Overvloedig niet te stuiten
Bruisend als een waterval
Smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezing
Voor onze koning Heerser van 't heelal

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in U koninkrijk

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan
Door u alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in U koninkrijk

Wij verwachten en geloven
Dat U rijk eens komen zal

Overvloedig niet te stuiten
Bruisend als een waterval
Smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezag
Voor onze koning Heerser van 't heelal

Gezang 476

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuel!

2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werlds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijsze,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vreeslijk boven mate,
riep Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

5 Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

