

ZONDAG 18 augustus 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 9.30 u: ds. Han Schenau
(Nunspeet)
organist: Bastiaan Gunst
lector: Eva van Dijke

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Opwekking 464

(Wees stil voor het aangezicht van God)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 146:1,3 (OB)

Lezing van de wet van God

Zingen: Opwekking 125 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Uitnodiging voor de kinderkerk

We luisteren naar het lied: Vergeven van Marcel en Lydia Zimmer

Schriftlezing (NBV21): Genesis 32:23-33

Zingen: Schriftberijming 9:1,2,6 *(In mijn angst heb ik gesproken)*

Tekstafkondiging: Genesis 32:27b

Verkondiging, thema: Winnen van God

Zingen: DNP 56:1,4

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecte

Zingen: Gezang 466:1,3 *(Als God, mijn God, maar voor mij is)*

Zegen

**Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.**

Opwekking 464

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;

Psalm 146

1 Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied..

Opwekking 125

1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Vergeven

als ik soms gepest word maar ik heb niks gedaan
dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan
maar ik heb gelezen ergens in Gods woord
'kwaad met kwaad vergelden' is niet zoals het hoort
en er staat geschreven dat ik moet vergeven
niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7
wat?! 490 keer? nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

3 Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn Go

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

4. Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

altijd, altijd, overal en telkens weer
nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer
Zijn Heilige Geest om in liefde te leven
zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander ook vergeven

het is best wel moeilijk want iedereen die zegt:
'je moet gewoon terug slaan als iemand met je vecht'
maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug
toen Hij met een zweep werd geslagen op Z'n rug
en er staat geschreven dat ik moet vergeven
niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7
wat?! 490 keer?
nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer

altijd, altijd, overal.....(2x)

Genesis 32

²³ Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. ²⁴ Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. ²⁵ Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. ²⁶ Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. ²⁷ Toen zei de ander: 'Laat mij gaan, het wordt al dag.' Maar Jakob zei: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.' ²⁸ De ander vroeg: 'Hoe luidt je naam?' 'Jakob,' antwoordde hij. ²⁹ Daarop zei hij: 'Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël , want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.' ³⁰ Jakob vroeg: 'Zeg me toch uw naam.' Maar hij kreeg ten antwoord: 'Waarom vraag je naar mijn naam?' Toen zegende die ander hem daar. ³¹ Jakob noemde die plaats Peniël , 'want,' zei hij, 'ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered.' ³² Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob liep mank. ³³ Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

Schriftberijming 9

1 In mijn angst heb ik gesproken:
Opgebroken
is mijn weg en mijn bestaan,
want de HEERE komt mij tegen -
halverwege
zegt Hij mij het einde aan.

2 Wee mij! want ik ben ontboden
bij de doden -
nooit zie ik Gods daden meer,
van zijn woning weggestoten,
uitgesloten
van het menselijk verkeer.

6 HEER, mijn God, ik vind geen
woorden!
Gij verhoorde,
Gij vernieuwde mijn bestaan!

De Nieuwe Psalmberijming 56

1. Mijn God, de vijand drijft me in het
nauw.
Hij is naar mij op jacht voor dag en
dauw.
Totdat de avond valt is hij in touw
om tegen mij te strijden.
Wanneer ik bang ben, komt U
tussenbeide.
Ik prijs uw woord, God, U zult mij
bevrijden.
Geen mens kan mij nog langer laten
lijden,
God, als ik U vertrouw.

Gezang 466

1 Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een engelenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

Alle jaren die mij resten,
tot de leste,
mag ik vrolijk verder gaan.

4. Ik prijs uw woord, uw woord dat blijft
bestaan.
Ik prijs U, God, om wat U hebt gedaan.
Ik ben niet bang meer, wie doet mij iets
aan?
Mijn dank wil ik betalen.
Bevrijd door U kan ik weer ademen.
U wijst de weg, ik kan niet meer
verdwalen.
Uw licht zal voor mijn ogen blijven
stralen.
Zo kan ik verder gaan.

3 Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in
smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.