

ZONDAG 20 november 2022

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst: 9.30 u: ds. Bert Renkema
organist: Annette vd Stel-Mondeel
lector: Eva van Dijke



medewerking van de band "To Connect"

EEUWIGHEIDSZONDAG

Welkom en Mededelingen

We ontsteken de Paaskaars

We richten ons naar God met het lied 'Votum en Groet' (Sela) (staande)

Woorden van hoop

Zingen: Psalm 43 vers 3 en 4

Uitleg eeuwigheidszondag

Zingen: Evangelische Liedbundel 17 (mel. NLB 601)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied en Kinderkerk: 'Is er troost' (KOW 127)

Bijbellezing: Psalm 126

Zingen: Psalm 126 vers 3

Verkondiging n.a.v. Psalm 126

Zingen: Opwekking 714

Herdenking van de overledenen

Inleidende woorden

Herinnering van namen

Gedenken in stilte

Luisterlied: 'De mensen die wij missen' (Sela)

Ontsteken van de lichten

De organiste speelt uit 'sept pièces en Sol majeur et Sol mineur'
van César Franck.

Zingen: Zingende Gezegend 281 vers 1, 2, 3 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte-aankondiging

Zingen: NLB 769 vers 1, 4 en 6

Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.

Votum en groet (Sela)

Votum

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen

Psalm 43

3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Evangelische Liedbundel 17 (mel.NLB 601)

Wie in de schaduw Gods mag wonen

naar Psalm 91

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen,
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als
vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
Opdat hij eens geluk zal zien.
2. Engelen zendt Hij alle dagen
om hem als vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem
beven,
geen ziekte waar een mens van
breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
3. Hem zal de nacht niet overvallen,
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen,
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Kinderlied “ Is er troost”-KOW127

1. Is er troost voor kinderen die huilen?
Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?

2. Er is één, die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,
als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.

3. En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat
en mij leidt als ik in het donker zit.
Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,
die mij hoort en luistert als ik bid.

Bijbellezing: Psalm 126

¹ Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,

² een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:

‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’

³ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

⁴ Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals U water doet weerkeren in de woestijn.

⁵ Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

⁶ Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuis komen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Psalm 126

3 Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid.
Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en zaait het al.
Maar bij het feest der eerstelingen
zal hij verheugd het oogstlied zingen.
Dan keert hij weer te goeder uur
en draagt zijn schoven in de schuur.

Opwekking 714

1. Al laat de zon zich niet meer zien
Aan 't einde van de nacht.
Al wordt mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht.
Al ga ik door mijn zwaarste strijd,
Dan nog zing ik Uw lof.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.

3. Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust.
Al is aan 't einde van lijn
Mij heilig vuur geblust.
Mijn God ik ben U toegewijd,
U bent mij kracht, mijn rots.

2. Al kom ik in gevangenschap
Omdat 'k in U geloof.
Al neemt men mij het leven af
En wordt mijn licht gedoofd.
Al word ik dag aan dag verleid,
U bent en blijft mijn God.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los
U laat mij nooit meer los.

Luisterlied “De mensen die wij missen”- (Sela)

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

*Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.*

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Zingende Gezegend 281

1. Heer Jezus, als een licht zijt Gij
gekomen in de nacht,
ons meer nog dan de dood nabij,
vertroostend, ongedacht.

3. Niet elk gebed wordt zo verhoord
als ieder dat wel wil;
wij gaan met uw beloften voort,
uw toekomst maakt ons stil.

Nieuwe Liedboek 769

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

2. Als Gij ons licht niet was geweest
dan was er slechts verdriet,
een wond die schrijnt en niet geneest,
veel pijn - en anders niet.

7. Eens staan wij dan weer oog in oog,
wij zien elkaars gezicht,
en zingen samen, hemelhoog:
God dank - Hij is ons licht!

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden
doorgegeven
aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946)