

# ZONDAG 30 juli 2023

Live te volgen via [www.gasthuiskerk.nl/live](http://www.gasthuiskerk.nl/live)



**Kerkdienst:** 9.30 u : Frans van Langevelde  
organist: Arjen van Dalen  
lector: Marjon Furster

---

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 797 “U roept ons samen” (staande)

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 285 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede”

Gods wil voor ons leven

Zingen: Opwekking 378 “Ik wil jou van harte dienen”

Gebed

We luisteren naar het kinderlied “Alles wat je wilt”- Elly en Rikkert  
(*Kinderen gaan naar de kinderkerk*)

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1: 1 - 10

Zingen: Gezang 477 “Geest van hierboven”

Verkondiging: “Geloof, hoop en liefde in de praktijk”

Zingen: DNP 133 “Wat goed is het om eensgezind te leven”

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecte

Zingen: Opwekking 710 “Zegen mij op de weg die ik moet gaan” (staande)

Zegen

---

**Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.**

**Voor meer informatie over onze gemeente zie [www.gasthuiskerk.nl](http://www.gasthuiskerk.nl).**

### **Opwekking 797**

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

3. Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

### **Gezang 285**

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,

### **Opwekking 378**

1. Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken  
waar je hart naar heeft verlangd.

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.

die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen  
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen  
als wij zingend voor Hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.

## 1 Thessalonicenzen 1

<sup>1</sup> Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. <sup>2</sup> Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden <sup>3</sup> en brengen dan ten overstaan van onze God en Vader in herinnering hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van onze Heer Jezus Christus. <sup>4</sup> God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen: <sup>5</sup> onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. <sup>6</sup> U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u de boodschap van het evangelie ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. <sup>7</sup> Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje. <sup>8</sup> Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; <sup>9</sup> iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om Hem, de levende en ware God, te dienen <sup>10</sup> en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft doen opstaan: Jezus, die ons redt van het komende oordeel.

## Gezang 477

1 Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,

als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheids-leven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

## De Nieuwe Psalmberijming 133

1. Wat goed is het om eensgezind te leven,  
om liefde te ontvangen en te geven,  
als broers en zussen bij elkaar.  
Het is als olie op Aärons haar  
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag  
en neervalt op zijn baard en kraag.

2. Als morgendauw is het, als zachte regen,  
die neerdaalt van de Hermon als een zegen  
op Sions hoogverheven top.  
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.  
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft  
een toekomst die geen einde heeft.

### **Opwekking 710**

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God zegen mij alle dagen lang!  
Vader maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest Heer  
Jezus kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid  
Vader maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn



Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden  
doorgegeven aan de 2<sup>e</sup> scriba Niels Brandhorst  
(scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06 11 94 78 54 )