

ZONDAG 23 oktober 2022

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Bert Renkema

Organist: Peter Geldof jr.

Lector: Ineke Paardekooper

m.m.v. Band 'To-Connect'

Welkom en Mededelingen

Zingen (staande): Psalm 104 vers 1 en 10

We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande)

Zingen: NLB 655 ver 1a, 2m, 3a, 4v, 5a

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Jakobus1: 12-18

Zingen: DNP 1 vers 1 en 2

Verkondiging n.a.v. Jakobus 1,12-18

Zingen: Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar

Dankgebed en voorbeden

Collecte-aankondiging

Zingen: Opwekking 774 - Ik verlang naar Jezus

Geloofsbelijdenis (staande):

Zingen (staande): Gezang 466

Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 104 vers 1 en 10

1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

10. Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben, wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in den Heer verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Here,
alles in allen zal Hij triomferen.

NLB 655 ver 1a, 2m, 3a, 4v, 5a

Allen

1. Zing voor de Heer een nieuw
gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond'ren om u heen.

Allen

3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Allen

5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Mannen

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de heer een nieuw
gezang!

Vrouwen

4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.

Bijbellezing: Jakobus1: 12-18

¹² Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. ¹³ Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. ¹⁴ Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. ¹⁵ Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. ¹⁶ Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: ¹⁷ elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. ¹⁸ Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

DNP 1 vers 1 en 2

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,
wie weigert om met spotters op te trekken.
Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,
wie dag en nacht uit deze woorden leeft.

2. Hij is zoals een boom die is geplant
in goede grond, dicht bij de waterkant.
Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar

1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

2. U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Refrein:

Voor eeuwig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

3. De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen .
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

4. De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert,
naam boven alle namen, hoogste Heer.

(Refrein 2x)

Naam boven alle namen. (10x)

(Refrein)

5. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.
(U bent) Jezus, overwinnaar.
(U bent) Jezus, overwinnaar.

Tekst & muziek: Kees Kraayenoord / Eline Bakker / Reyer van Drongelen ©2019 Thankyou Music / Integrity Music Europe

Opwekking 774 - Ik verlang naar Jezus

1. Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

2. Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.

Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Refrein 1: Hij verdient ontzag en eerbied;
 alle glorie voor zijn naam!
 Hij alleen verdient de hoogste eer;
 Hij, die heerst in eeuwigheid.

3. Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

Refrein 2: U verdient ontzag en eerbied;
 alle glorie voor uw naam!
 U alleen verdient de hoogste eer;
 U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.)
U bent eindeloos mooi.)
Mijn hart getuigt,) 4x
mijn ziel zingt uit:)
Heer, U bent oneindig mooi.)

(Refrein 2)

U bent eindeloos mooi.)
U bent eindeloos mooi.)
Mijn hart getuigt,) 2x
mijn ziel zingt uit:)
Heer, U bent oneindig mooi.)

4. Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Gezang 466

1. Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een engelenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

2. En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.

Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waatren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.



*Mededelingen voor de liturgie of de weekbrief graag voor donderdag 21.30 uur aan
scriba@gasthuiskerk.nl*