

ZONDAG 1 januari 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

10.30 uur: Ds. Bert Renkema

Organist: Annette van der Stel - Mondeel

Lector: Nizetta de **Brujne**

Band: "to Connect"

Welkom en mededelingen

Zingen: Zingende Gezegend 299 (mel. Gezang 334) vers 1, 3 en 4

We richten ons naar God

Luisterlied: Psalm Project 121

Geloofsbelijdenis

Zingen: Zingende Gezegend 292 vers 1, 2, 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Lukas 2,22-24 en 36-40

Zingen: DNP 147 vers 1 en 3

Verkondiging n.a.v. Lukas 2,36-38

Zingen: 'Een toekomst vol van hoop' (Sela)

Dankgebed en voorbeden

Collecte-aankondiging

Zingen: NLB 416

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Zingende Gezegend 299 (mel. Gezang 334) vers 1, 3 en 4

1. Lieve God, Gij hebt de tijd,
dag en nacht hebt Gij geschapen;
Gij die licht en donker scheidt,
tijd voor werken, tijd voor slapen,
Gij hebt ons die tijd gegeven
om naar uw rijk toe te leven.

3. Heer, Gij sprak: Ik ben de weg
en de waarheid en het leven.
Spreek dan in ons hart, en zeg
dat zal sterven al ons streven -
onze onvolkomen daden
zijn volmaakt in uw genade!

4. Help ons om die weg te gaan,
alle rust in U te vinden,
zodat wij uw stem verstaan:
Kom tot mij, vermoeide hinde,
opgejaagd en voortgedreven,
zie, ik schenk u eeuwig leven!

Luisterlied: Psalm Project 121

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan
waar komt mijn hulp vandaan

Mijn hulp is van de Heere
die alles heeft geschapen

Mijn wank'le voeten zet Hij vast
als ik geen uitkomst zie
waar komt mijn hulp vandaan

De Heer ziet heel het leven aan
iedere dag en nacht
houdt Hij voor jou de wacht

waar komt mijn hulp vandaan
Mijn hulp is van de Heer

Zingende Gezegend 292 vers 1, 2, 3 en 4

1. Ik zie geen hand voor ogen,
geen herder die mij haalt,
geen hoge regenbogen,
geen duif die nederdaalt,
geen stok, geen staf, geen weide,
geen stille, vaste ster,
geen licht dat mij kan leiden -
wat is de hemel ver!

2. Ik zie een berg van vragen,
een rots, een diep ravijn,
een rug die niets kan dragen,
een brug, maar veel te klein,
een weg, maar onbegaanbaar,
een pad, nog lang niet af,
een gids, maar onverstaanbaar
en ginds: een gapend graf.

3. Ik zie geen hand voor ogen,
ik voel geen vreugde meer -
maar toch zal ik verhogen
de opgestane Heer!
Ik leef met zijn geboden,
Hij schreef ze op in mij;
Hij bleef niet bij de doden,
mijn levenslicht is Hij!

4. Ik zie een berg van vrede,
een toppunt van geluk,
mijn strijd ten eind gestreden,
de liefde nooit meer stuk!
Al zie ik niets voor ogen,
al blijft de hemel ver,
ik zing - en zienderogen
verschijnt er toch een ster!

Bijbellezing: Lukas 2,22-24 en 36-40

²² Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, ²³ zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.' ²⁴ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

³⁶ Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, ³⁷ en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. ³⁸ Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. ³⁹ Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. ⁴⁰ Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem.

DNP 147 vers 1 en 3

1. Goed is het onze God te eren,
om blij voor Hem te musiceren.
De HEER maakt van zijn stad van
vrede
de mooiste stad van alle steden.
Zijn volk, van huis en haard
verdreven,
zal Hij een nieuwe toekomst geven.
Hij heelt het hart dat is geschonden,
verbindt de pijnlijk diepe wonden.

3. Zing voor de HEER om Hem te
danken.
Haal uit de harp de mooiste klanken
voor Hem die luchten laat betrekken,
het blauw met wolken kan bedekken,
die lenteregens neer laat stromen,
zodat het gras weer op kan komen,
die ieder dier genoeg laat eten;
geen vogeltje zal Hij vergeten.

'Een toekomst vol van hoop' (Sela)

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

3. U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

4. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

5. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music

NLB 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.