

ZONDAG 22 januari 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Afinus de Vries, GKV Kruiskerk

Organist: Annette van der Stel - Mondeel

Lector: Keesjan de Brijne

Welkom

Lied: Psalm 65, vers 1 (De stilte zingt U toe, o Here)

Stiltemoment

Votum en groet

Lied: NLB 975, vers 1, 2 en 3 (Jezus roept hier mensen samen)

Gebed

Bijbellezing: Psalm 133

Lied: NLB 968, vers 2 en 5 (één volk dat God toebehoort)

Verkondiging

Lied: DNP 133, vers 1 en 2 (wat is het goed om eensgezind te leven)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Lied: Ga nu heen in vrede, vers 1 en 2 (melodie: Land of hope and glory)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 65, vers 1 (De stilte zingt U toe, o Here)

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

NLB 975, vers 1, 2 en 3 (Jezus roept hier mensen samen)

1. Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid be-amen
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2. Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Bijbellezing: Psalm 133

¹ Een pelgrimslied van David.

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

² Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,

³ als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.

NLB 968, vers 2 en 5 (één volk dat God toebehoort)

2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen,
al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

DNP 133, vers 1 en 2 (wat is het goed om eensgezind te leven)

1. Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.

2. Als morgendauw is het, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.

Ga nu heen in vrede, vers 1 en 2 (melodie: Land of hope and glory)

1, Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

