

ZONDAG 5 februari 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Afinus de Vries (Kruiskerk)

Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Sjoerd Sijstra

Welkom

Votum en groet

Zingen: NPB: Psalm 93, 1-3 (De Heer is koning tot in eeuwigheid)

Gebed

Bijbellezing 1: Psalm 93

Zingen: Liedboek 1005, 1.4.5 (+ refrein)

Bijbellezing 2: Matteüs 8, 23-27, Openbaring 21, 1-5a

Zingen: Liedboek 981, 1.4.5 (zolang er mensen zijn op aarde)

Verkondiging **Psalm 93**

Zingen: Liedboek 766, 1.3 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

(Openb. 21)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen GK 225, 1.5.6 (+ refrein): Nu gaan de bloemen nog dood

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

NPB: Psalm 93, 1-3

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetaast.

2. De golven slaan, de golven gaan tekeer;
de golven storten hevig bruisend neer.
Al kolkt en raast het water nog zo luid,
de HEER troont machtig boven alles uit.

3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar.
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar.
Uw woning is gesierd met heiligheid.
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd.

Bijbellezing 1: Psalm 93

1 De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 2 en vast staat van oudsher uw troon, U bent van alle eeuwigheden. 3 De stromen verheffen, HEER, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. 4 Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER. 5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.

Liedboek 1005, 1.4.5 (+ refrein)

1. Zoekend naar licht
hier in het duister,
zoeken wij U,
waarheid en kracht.
Maak ons uw volk,
heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

4. Zoekend naar troost
zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte
zijn velen koud.
Maak ons een huis
van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein: Christus, ons licht...

Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven
aan ons gegeven,
voor zoveel leed,
zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars,
leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein: Christus, ons licht...

Bijbellezing 2: Matteüs 8, 23-27,

Naar de overkant van het meer

23 Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. 24 Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. 25 Ze maakten Hem wakker en riepen: 'Red ons, Heer, we vergaan!' 26 Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?' Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 27 De mensen stonden verbaasd en zeiden: 'Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'

Openbaring 21, 1-5a

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.' 5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!'

Liedboek 981, 1.4.5

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Liedboek 766, 1.3 (Openb. 21)

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.

3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Lied GK 225, 1.5.6 (+ refrein)

1. Nu gaan de bloemen nog dood.
Nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles word nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles word nieuw,
de hemel en de aarde.

5. Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet. (Refrein)

6. Zing voor de eeuwige dag.
Zingt voor Zijn komst en zeg: Amen.
Zingt voor de Heer die ons samen,
daar al voor eeuwigheid zag. (Refrein)