

ZONDAG 12 maart 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



3^e lijdenszondag Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. Bert Renkema

Organist: Arjen van Dalen

Lector: Marien van Herk

Band: "to Connect"

-
- Welkom en Mededelingen
 - Zingen (staande): NLB 562 vers 1 en 3
 - We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande)
 - Zingen: Psalm 25 vers 2 (in het Engels)
 - Gebod van de liefde: Matteüs 22,35-40
 - Zingen: Psalm 25 vers 3 (in het Engels)
 - Genadewoord: Romeinen 8,38-39
 - Zingen: Psalm 25 vers 7
 - Gebed om de opening van Gods Woord
 - Kinderen gaan naar de kinderkerk - met de kinderen zingen we het projectlied
 - Bijbellezing: Matteüs 27,45-50
 - Luisterlied: Psalm Project 22
 - Verkondiging n.a.v. Matteüs 27,46
 - **Laatste Woorden 4 - Donker en verlaten**
 - Zingen: NLB 444 vers 2, 3 en 4
 - Viering Heilig Avondmaal
 - Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal
 - Gebed om de Heilige Geest
 - Nodiging aan tafel
 - Zingen: 'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' (Sela)
 - Gemeenschap van brood en wijn
 - Zingen: Psalm 116 vers 1, 3, 6 en 8
 - Lofprijzing, dankgebed en voorbeden
 - Collecte-aankondiging
 - Zingen: Gezang 182 vers 6
 - Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

NLB 562 vers 1 en 3

1 Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot.
Al heeft 't gestaan ten boosten,
het mocht nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaän.
Dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, zie mij aan!

3 De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen,
in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan.
Oorsprong der eeuw'ge vreugden,
o Jesu, zie mij aan!

Psalm 25 vers 2 en 3 (in het Engels)

2. Show Thou unto me, Thy servant,
All Thy ways and teach Thou me,
So that, by thy Spirit guided
Clearly I Thy paths may see.
In Thy truth will Thou me guide
Teach me, God of my salvation;
All the day for Thee I Bide
LORD, with eager expectation.

3. Wilt Thou then, I pray, be mindful
Of Thy mercies manifold
Of Thy care and lovingkindness
Which have ever been of old.
Sins of youth remember not,
Nor recall my hid transgression;
For Thy goodness' sake. O God,
think of me in Thy compassion.

Psalm 25 vers 7

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrienden
naar zijn vreêverbond getoond.

d'Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Projectlied 'Wie zeg jij dat Ik ben?'

[couplet]

Wie zeg jij dat Ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat Ik ben,
Hoor je wat Ik zeg?
In de naam van mijn Vader,
Wijs Ik jou de weg.

[bridge]

Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?

[refrein]

U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden,
En roept ieder kind.

Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.

Matteüs 27,45-50

*45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' 47 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hij roept om Elia!' 48 Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in water met azijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken. 49 De anderen zeiden: 'Laten we nu maar eens zien of Elia Hem komt redden.' 50 Jezus riep opnieuw, luidkeels, en gaf de geest.*

NLB 444 vers 2, 3 en 4

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' (Sela)

1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

2 Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

3 Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

4 Heel de schepping slaakt een
zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer
pijn;
nooit van God verlaten zijn.

5 Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Psalm 116 vers 1, 3, 6 en 8

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Gezang 182 vers 6

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.