

# ZONDAG 23 apr 2023

Live te volgen via [www.gasthuiskerk.nl/live](http://www.gasthuiskerk.nl/live)



## Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Afinus de Vries (Kruiskerk)

Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Bep van Herk

Band: "to Connect"

---

Welkom

Lied: Liedboek 632 1 (dit is de dag die de Heer heeft gemaakt)

Votum/groet

Aansteken kaars

Lied: Liedboek 632, 2.3 (We zijn in Jezus herboren , zend nu Uw Geest)

Gebed

Geloofsbelijdenis

Bijbellezing: Romeinen 6, 1-14

Lied: Psalm 119, 3

Verkondiging: **vers 11: zo moet u uzelf zien...**

Lied: Liedboek 641, (Jezus leeft en ik met Hem)Psalm 119, 6.12

Gebed

Aankondiging van de collecte

Lied: Opwekking 320 (Ere zij aan God de Vader)

Zegen

---

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of [predikant@gasthuiskerk.nl](mailto:predikant@gasthuiskerk.nl) of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie [www.gasthuiskerk.nl](http://www.gasthuiskerk.nl).*

## Liedboek 632

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.  
Heeft Hij ons licht aangeheven.

2. Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.  
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.  
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.  
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.  
En Hem in waarheid aanbidden.

### Geloofsbelijdenis (Melodie gezang 135 / Hoor de engelen zingen de eer)

1. Ik geloof in God de Vader,  
die almachtig, wijs en goed,  
aard' en hemel heeft geschapen,  
vorm en kleur in overloed.  
Die de stilte heeft doorbroken  
en zichzelf heeft uitgesproken  
in het vleesgeworden Woord,  
opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.

2. Ik geloof in Jezus Christus,  
Zoon van mensen, Zoon van God,  
die als Redder van de wereld  
werd gekruisigd en gedood.  
Maar die opgestaan ten leven,  
hemelhoog nu is verheven,  
boven heerschappij en macht  
die ten onder wordt gebracht  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.

3. Ik geloof in God de Trooster,  
die van oudsher, wereldwijd,  
overal zijn volk vergadert  
en tot dienen toebereidt.  
Met Gods kinderen verbonden,  
in vergeving van mijn zonden  
mag ik op de jongste dag  
opstaan, leven met een lach.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.

## Romeinen 6, 1-14

### Met Christus gestorven, dood voor de zonde

*1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, 9 omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. 10 Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.*

### Psalm 119, 3

3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid.  
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,  
U wil ik, die de allerhoogste zijt,  
in alles volgen, niets voor U verhelen.  
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,  
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

### Liedboek 641

1 Jezus leeft en ik met Hem!  
Dood, waar is uw schrik gebleven?  
Hem behoor ik en zijn stem  
roept ook mij straks tot het leven,  
opdat ik zijn licht aanschouw,  
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk  
over al wat is gegeven.  
En ik zal, aan Hem gelijk,  
eeuwig heersen, eeuwig leven.  
God blijft zijn beloften trouw,  
dit is al waar ik op bouw.

3 Jezus leeft! Hem is de macht.  
Niets kan mij van Jezus scheiden.  
Hij zal, als de vorst der nacht  
mij te na komt, voor mij strijden.  
Drijft de vijand mij in 't nauw,  
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood  
mij de toegang tot het leven.  
Troost en kracht in stervensnood  
zal de Levende mij geven,  
als ik stil Hem toevertrouw:  
Gij zijt al waar ik op bouw!

### **Opwekking 320**

Ere zij aan God, de Vader,  
Ere zij aan God, de Zoon,  
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,  
De Drie-een'ge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
De Drie-een'ge in zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde  
Ons van alle smet bevrijdt,  
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
Koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
Ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng'len,  
Ere zij de Heer der kerk,  
Ere aan de Heer der volken;  
Aard' en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
Looft de Koning, heel zijn kerk.

Halleluja, lof, aanbedding  
Bringen eng'len U ter eer  
Heerlijkheid en kracht en machten  
Legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
Lof zij U, der heren Heer!