

ZONDAG 25 juni 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst

9.30 uur: Ds. P.H. Zaadstra, PKN Kockengen

Organist: Peter Geldof jr

Lector: Joke Corbijn

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 63: 1 en 2 (Staande)

Aansteken Paaskaars

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 180

Leefregel

Zingen: Opwekking 624

Gebed om de Heilige Geest

Zingen (kinderlied): Weerklank 592: 1, 3 en 5

Kinderen naar de kinderkerk

Schriftlezing: Efeziërs 3:1-12

Zingen: NLB 377: 1, 2, 3 en 4

Verkondiging — Toegang: vrij

Zingen: Opwekking 818

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: DNP 56: 4 (Staande)

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 63: 1 en 2

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2. Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Opwekking 180

1. Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

2. U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.

(Refrein:)

Refrein:
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

3. U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

(Refrein:)

© Mirre Producties Tekst: Jan Visser Muziek: Nando van Essen

Opwekking 624

1. De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften
is langzaam uitgedoofd.

Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid.
Vergeef mij toch mijn ongelof;
hernieuw het vuur in mij.

Refrein:

Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij

2. Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw uw weg te gaan.

3. Ik hunker naar uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U,
hier in uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.

(Refrein:)

(Refrein:)

Psalm 51, Lukas 15:18, Openbaring 3:14-22 Oorspr. Titel: Lord have mercy Tekst & muziek: Steve Merkel Ned. Tekst: Anne Wiersma © Integrity's Hosanna! Music | Small Stone Media

Kinderlied: Weerklank 592: 1, 3 en 5

1. Here Jezus, in uw naam zijn we hier gekomen.
U hebt ons vandaag opnieuw bij de hand genomen.

2. Leer ons bidden in uw naam, om uw Geest van boven.
Leer ons ook te zingen, Heer, zingend U te loven.

3. Open onze oren, Heer, om uw Woord te horen,
want dan worden wij opnieuw, als uw kind, geboren

Efeziërs 3:1-12

¹ Daarom bid ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. ² U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. ³ Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. ⁴ Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. ⁵ Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: ⁶ ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, door middel van het evangelie. ⁷ Van dat evangelie ben ik dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht, die in mij werkt. ⁸ Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,

⁹ en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. ¹⁰ Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, ¹¹ naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. ¹² Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen.

NLB 377: 1, 2, 3 en 4

1. Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
o Lam van God, ik kom

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt -
o Lam van God, ik kom

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
o Lam van God, ik kom

Opwekking 818

1. Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond, heel de oude wereld verdwijnt: de pijn voorbij.

2. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt: de angst voorbij .

Refrein:

Op die dag, in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied.

3. Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw, op die dag.

4. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.

(Refrein 2x)

5. Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw. Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

DNP 56: 4

4. Ik prijs uw woord, uw woord dat blijft bestaan.
Ik prijs U, God, om wat U hebt gedaan.
Ik ben niet bang meer, wie doet mij iets aan?
Mijn dank wil ik betalen.
Bevrijd door U kan ik weer ademhalen.
U wijst de weg, ik kan niet meer verdwalen.
Uw licht zal voor mijn ogen blijven stralen.
Zo kan ik verder gaan.



Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)