

ZONDAG 9 juli 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. Bert Renkema

Lector: Keesjan de Bruijne

Band: "to Connect"

***In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan
Otis Bareman, Julèn Jongepier en Tom Schaeffer***

Welkom en Mededelingen

- Zingen (staande): 'Vul dit huis met uw glorie' (Opwekking 815)
- We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande)
- Zingen: 'Mijn hulp is van U, Heer' (Opwekking 640)
- Gods wil voor ons leven:
- Zingen: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' (Psalm Project)
- Gebed om de Heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderkerk - 'Ja is ja, nee is nee' (KOW 149)
- Bijbellezing: Jozua 4,1-9 en 19-24
- Luisterlied: 'Nog één rivier' (Matthijn Buwalda)
- Verkondiging n.a.v. Jozua 4
- Zingen: 'De Heer is mijn Herder' (Marcel & Lydia Zimmer)
- Uitleg bij de bediening van de heilige doop
- Doopgebed
- Zingen: Doop (Sela)
- Vragen aan de doopouders
- Bediening van de heilige doop
- Zingen (staande): 'De zegen' (Opwekking 845)
- Overhandiging doopgeschenken
- Dankgebed en voorbeden
- Collecte-aankondiging
- Zingen: 'Stap voor stap / voor eeuwig' (Opwekking 683)
- Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

'Vul dit huis met uw glorie' (Opwekking 815)

Vul dit huis met Uw glorie. 2x
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

'Mijn hulp is van U, Heer' (Opwekking 640)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren	door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer!
---	---

Mijn hulp is van U, Heer. O, van U!

'Heer, die mij ziet zoals ik ben' (Psalm Project)

Heer die mij ziet zoals ik ben Dieper dan ik mijzelf ooit ken Kent U mij, U weet waar ik ga U volgt mij waar ik zit of sta Wat mij ten diepste houdt bewogen Ligt alles open voor Uw ogen Wat mij ten diepste houdt bewogen Ligt alles open. Ligt alles open, ligt alles open voor uw ogen	U bent mij overal nabij Uw ogen waken over mij Van toen ik vormloos ben ontstaan U wist hoe het zou verder gaan O God hou mij geheel omgeven En leid mij op de weg van 't leven O God hou mij geheel omgeven En leid mij op, en leid mij op, en leid mij op de weg van 't leven
--	---

En leid mij op, en leid mij op, ja leid mij op de weg van 't leven

'Ja is ja, nee is nee' (KOW 149)

Refrein: Ja is ja, nee is nee. Beloof is beloofd: Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft.	Hij is een God van liefde, Hij houdt heel veel van jou. Hij zal je nooit verlaten want Hij is altijd trouw.
---	---

(Refrein)

Ook wij moeten dit leren om altijd trouw te zijn,
en doen wat wij beloven; dat geldt voor groot en klein. (Refrein)

Bijbellezing: Jozua 4,1-9 en 19-24

1 Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2 'Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, 3 en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar jullie vannacht zullen verblijven.' 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: 'Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, 7 dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.' 8 De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar het kamp en legden ze daar neer. 9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. 19 Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, iets ten oosten van Jericho. 20 Daar richtte Jozua de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: 'Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, 22 dan moet u hun het volgende vertellen: "Israël is de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23 Want de HEER, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgestoken, zoals Hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot we erdoorheen waren getrokken. 24 Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en zullen jullie altijd ontzag voor Hem hebben.'"

'De Heer is mijn Herder' (Marcel & Lydia Zimmer)

Refrein: De Heer is mijn herder,
Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Al ga ik door een donker dal,
ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan,
U bent heel dicht bij.
Refrein: De Heer is mijn herder...

Want wat mij ook wordt aangedaan,
U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer.

Uw goedheid en uw liefde, Heer,
volgen mij altijd.
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid.
Refrein: De Heer is mijn herder...

Doop (Sela)

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgeod
aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons
niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat
voorgeod veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 2x

In zijn lichaam ingelijfd: Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is.

'De zegen' (Opwekking 845)

De Heer zegent en beschermt jou. Hij schijnt zijn stralende licht genadig op jou.
De Heer ziet jou en bewaart jou; Hij geeft vrede.
Refrein: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 2x

Refrein: Mag zijn goedheid jou omgeven, tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters.
De Heer zelf zal voor je uitgaan. Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je: Hij is bij je. Hij is bij je.
In de morgen, in de avond, als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde: Hij is bij je. Hij is bij je. Hij is bij je. (6x)
Refrein...

'Stap voor stap / voor eeuwig' (Opwekking 683)

Heer, U bent mijn God)	Refrein: 'k Wil U zoeken in de morgen)
En ik verhoog uw naam)	En U volgen op al uw wegen)
Heer U bent mijn God)	En stap voor stap leidt U mij)
En ik verhoog uw naam)	Ik wil bij U zijn iedere dag) 2x

Halleluja, Wij eren U Heer Jezus
En voor eeuwig zingen wij, Halleluja
Want U alleen bent waardig En voor eeuwig zingen wij
Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja

Heer, U bent mijn God	'k Wil U zoeken in de morgen
En ik verhoog uw naam	En U volgen op al uw wegen
Heer U bent mijn God	En stap voor stap leidt U mij
En ik verhoog uw naam	Ik wil bij U zijn iedere dag