

ZONDAG 24 september 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

- doop Fenna Rottier, - start GGG-seizoen



Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. Bert Renkema

Organist: Arjen van Dalen

Lector: Dick de Lange

Band: "to Connect"

-
- . Welkom en Mededelingen
 - Zingen (staande): Zingende Gezegend 216 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (mel. Gezang 290)
 - We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande)
 - Zingen: 'Mijn Herder' (Sela)
 - Gods wil voor ons leven:
 - Zingen: Opwekking 355
 - Gebed om de Heilige Geest
 - Kinderen gaan naar de kinderkerk –
Kinderlied: 'Een parel in Gods hand' (Elly & Rikkert)
 - Bijbellezing: Genesis 1,1-3 en 26-28 en 31 / Genesis 2,4-7
 - Zingen: DNP 8 vers 1, 2, 4 en 6
 - Verkondiging n.a.v. Genesis 1,26a - 'Ieder mens beeld van God'
 - Zingen: NLB 823 vers 1, 2 en 5
 - Enkele woorden bij de bediening van de heilige doop
 - Luisterlied: 'Alles Nieuw' (Eline Bakker)
 - Beantwoording van de doopvragen
 - Bediening van de heilige doop
 - Zingen (staande): DNP 105 vers 3
 - Overhandiging doopgeschenken
 - Dankgebed en voorbeden
 - Collecte-aankondiging
 - Zingen (staande): NLB 838 vers 1 en 2
 - Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Zingende Gezegend 216 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (mel. Gezang 290)

1. God lof! Wij zijn genodigd tot
het vieren van een feest,
bemoedigd door de groet van God,
geroepen door de Geest.

2. Wie oren heeft, die hore wat
God zijn gemeente zegt,
hoe Hij de Schrift ons als een schat
ontsluit en openlegt.

3. En wie dat Woord vernomen heeft
en ziet wat is geschied,
die zingt, zolang hij leven heeft
het allerhoogste lied

4. Van de gezalfde Zoon van God,
die droeg der wereld schuld -
geen wet is er en geen gebod
dat Hij niet heeft vervuld!

5. Wie zou dan niet God loven waar
Hijzelf zijn volk ontmoet,

voortdurend bidden met elkaar
om licht dat leven doet?

'Mijn Herder' (Sela)

Refrein: De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

1. Hij roept mijn naam, ik hoor zijn stem.
Hij de mijne. Als ik dwaal, zoekt hij mij
op.
Brengt mij veilig thuis.
Mijn herder verzorgt al mijn wonden.

Heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij hem te
zijn.
Refrein: De heer is...

2. Hij gaat mij voor, ik volg zijn spoor hij zal leiden.
Als ik val, geeft hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn herder beschermt heel mijn leven, door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal,)
ik weet dat hij mij brengen zal.)
Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.) 4x

Opwekking 355

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

Kinderlied: 'Een parel in Gods hand' (Elly & Rikkert)

Refrein: Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?

Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand

1. Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegooit, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!
Refrein: Weet je....

2. Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij.
God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.

Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Genesis 1,1-3 en 26-28 en 31

De schepping van hemel en aarde

1 *In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 3 God zei: 'Laat er licht zijn,' en er was licht.*

26 *God zei: 'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'* **27** *God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'*

31 *God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.*

Genesis 2,4-7, De tuin van Eden

4 *Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloede. 7 Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.*

DNP 8 vers 1, 2, 4 en 6

1. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig.

Alles wat U geschapen hebt is prachtig.
U maakt uw glorie wereldwijd bekend.
De hemel laat ons weten wie U bent.

4. U hebt de mens haast als een god verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.

U legt de schepping aan zijn voeten neer.

De hele wereld heeft hij in beheer.

2. De eerste woordjes die een kind kan uiten,
gebruikt U om uw vijanden te stuiten.
De allerkleinste is met zijn gepraat een kracht waarmee U tegenstand weerstaat.

6. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig.

Alles wat U geschapen hebt is prachtig.
U maakt uw glorie wereldwijd bekend.
De aarde laat ons weten wie U bent.

NLB 823 vers 1, 2 en 5

1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

DNP 105 vers 3

3. God, die ons als zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.

Voor altijd blijft zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.

De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

NLB 838 vers 1 en 2

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.