

# ZONDAG 11 mei 2025

Live te volgen via [www.gasthuiskerk.nl/live](http://www.gasthuiskerk.nl/live)

**Kerkdienst:** 16.30 u ds. Albert-Jan Dorst  
(Surhuisterveen)

lector: Dick de Lange  
medewerking van de band "To Connect"



---

Welkom en mededelingen

Zingen Opwekking 176 – U bent mijn schuilplaats (staande)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Sela – Bij U is de bron

Gebed

Schriftlezing Hooglied 1:1-11

Zingen Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus liefde

Verkondiging (tekst; Hooglied 1:2,5 en 6 - thema: "Een liefde die beter is dan wijn")

Zingen Opwekking 509 – Zo lief had God de Vader ons

Dankgebed en voorbede

Aankondiging collecte

Zingen Sela – Dank U mijn Vader

Geloofsbelijdenis (*staande*)

Zingen Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

Zegen

---

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.*

*Voor meer informatie over onze gemeente zie [www.gasthuiskerk.nl](http://www.gasthuiskerk.nl).*

## Opwekking 176

U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer  
met een verlossingslied.  
Telkens als ik angstig ben,  
steun ik op U.  
Ik vertrouw op U.  
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer.

### Bij U is de bron – Sela

Bij U is de bron van het leven van het  
leven  
Van U komt het licht  
Door uw licht zien wij licht

Hoog als de hemel is uw liefde  
Tot aan de wolken reikt uw trouw  
Uw goedheid is als hoge bergen  
Dieper dan de oceaan

Zo kostbaar is uw grote liefde  
Wij mogen schuilen dicht bij U  
U lest de dorst met vreugdestromen  
Meer dan genoeg in overvloed

Bij U is de bron van het leven van het  
leven]  
Van U komt het licht ] 2 x  
Door uw licht zien wij licht ]

### Schriftlezing: Hooglied 1

<sup>1</sup> Hooglied, van Salomo.

*Zij*

<sup>2</sup> Laat hij mij kussen,  
laat zijn mond mij kussen!  
Jouw liefde is zoeter dan wijn,  
<sup>3</sup> zoet is de geur van je huid,  
je naam is een kostbaar parfum.  
Daarom houden de meisjes van jou.  
<sup>4</sup> Neem mij met je mee. Laten we rennen!

Mijn koning brengt mij in zijn kamers.

Laten we juichen en zingen om jou!  
Laten we jouw liefde prijzen,  
meer nog dan wijn.  
Natuurlijk houden de meisjes van jou!

<sup>5</sup> Meisjes van Jeruzalem,  
donker ben ik, en mooi,  
als de tenten van Kedar,  
als het doek van Salomo's tenten.

<sup>6</sup> Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben,

omdat de zon mij heeft gebrand.  
Mijn moeders zonen waren hard voor mij:  
ik moest hun wijngaarden bewaken.  
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.

<sup>7</sup> Zeg mij toch, mijn allerliefste,  
waar laat jij je kudde weiden,  
waar laat jij die 's middags rusten?  
Laat me toch niet zwaar gesluierd  
langs de kudden van je vrienden gaan.

*Hij*

<sup>8</sup> Als je mij niet vinden kunt,  
mooiste van alle vrouwen,  
volg dan het spoor van de kudde,  
weid je geiten waar de herders schuilen.

<sup>9</sup> Vriendin van mij,  
met een merrie voor farao's wagen  
vergelijk ik jou!

<sup>10</sup> Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen,  
hoe sierlijk zijn je hals en je ketting.

<sup>11</sup> Laten we een gouden sieraad voor je maken,  
bezaaid met zilveren stipjes.

### **Opwekking 674**

1. Zie de stroom van Jezus' liefde  
overstelpend als een vloed.  
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht  
met zijn eigen kostbaar bloed.  
Wie kan zwijgen van zijn liefde  
of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen,  
tot in alle eeuwigheid!

2. Aan het kruis werd Jezus' offer  
tot een bron die altijd blijft.  
Door de sluizen van Gods goedheid  
stroomde zijn barmhartigheid.  
Een rivier van diepe liefde  
daalde uit de hemel neer,  
bracht ons vrede met de Vader,  
schonk de wereld leven weer.

3. Het is uw volmaakte liefde,  
die mijn diepste angst verdrijft.  
Vol vertrouwen mag ik komen,  
waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,  
mijn verlosser pleit voor mij.  
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;  
Jezus, mijn gerechtigheid!

4. Wie kan zwijgen van zijn liefde,  
of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen,  
tot in alle eeuwigheid!

## Opwekking 509

1. Zo lief had God de Vader ons,  
dat Hij zijn eigen Zoon zond  
tot heil van ons gebroken hart,  
omdat Hij ons zo kostbaar vond.  
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn  
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;  
toch is het Jezus' bloed dat ons  
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

2. O zie de mens daar aan het kruis,  
met al mijn schuld beladen;  
beschaamd hoor ik mijn eigen stem  
Hem loochenen en smaden.  
Het was mijn zonde die Hij droeg,  
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';  
zijn laatste adem bracht mij hoop,  
zijn sterven werd mijn levenskracht.

3. Ik roem niet meer in eigen kracht,  
in gaven, in wat wijsheid is;  
ik roem alleen nog in de Heer,  
zijn dood en zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in zijn loon,  
de zege die Hij heeft behaald?  
Maar dit weet ik met heel mijn hart:  
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

## Sela- Dank U mijn Vader

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft  
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft  
U heeft mij in liefde aanvaard  
Die mijn hart veranderd heeft  
U heeft mij rechtvaardig verklaard  
Wat mij rust en vrede geeft

Refrein: Al wat ik ben  
Dank ik aan Hem  
Aan Jezus' liefde voor mij  
Zolang ik besta  
Volg ik Hem na  
Krijgt Hij gestalte in mij

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest  
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt  
Heer, werk met genade in mij  
Dat mijn hart U niet bedroeft  
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij  
Uw genade is mij genoeg

**Refrein:** Al wat ik ben

Ah, ah-ha-ha, ah-ha-ha, ah-ah-ha-ha

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen  
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen  
U heeft mij de liefde verklaard  
Die mijn hart veroverd heeft  
U bent mijn bewondering waard  
U bent alles waar ik voor leef!

**Refrein:** Al wat ik ben

Mmm, mmm

### **Opwekking 520**

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
dat in uw armen geborgenheid vindt,

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  
maak mij tot machtige daden bereid.  
Wees als een burcht, als een toren van kracht,  
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
bij U te wonen is al wat ik wens,  
met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van uw zon,  
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.