

ZONDAG 28 januari 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 16.30 u: ds. Kommer Groeneveld
(Wommelgem B)
organist: Bastiaan Gunst
lector: Keesjan de Bruijne

Welkom en mededelingen
Aankondiging van het welkomstlied
Zingen: Weerklank 285: verzen 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 97: verzen 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 4
Zingen: Gezang 457: verzen 1, 2 en 4
Verkondiging
Zingen: Gezang 443: verzen 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 105: verzen 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 366: verzen 1, 2 en 3
Zegen

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.*

Weerklank 285:1, 2 en 3 (ELB 297) Hier in Uw heiligdom

1. Hier in Uw heiligdom,
dichtbij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U
met heilig ontzag
als uw Geest ons trekt tot U.

2. Rein door uw zuiver bloed
met zekerheid,
dat wij geborgen
in uw liefde zijn,
staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart,
op de roepstem van uw Geest.

3. Heer ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

tekst en melodie: G. Kendrick; vertaling: JmeO; © Kingsway's Thankyou Music/Continental Sound; oorspr. titel: Here in this holy place

Psalm 97: 1 en 2

1. Groot Koning is de Heer. / Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

2. Een vuur, een laaiend licht / gaat voor zijn aangezicht,
het schroeit die Hem genaken, / verzengt die aan Hem raken.
Als Hij zijn bliksem slaat, / beeft alles wat bestaat;
wat hoog verheven was, / 't gebergte brandt tot as
voor zijn vertoornd gelaat.

Schriftlezing Openbaring 4

Aanbidding van God en van het lam

¹ Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.'² Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand.³ Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een

regenboog die eruitzag als smaragd. ⁴ Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. ⁵ Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. ⁶ Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. ⁷ Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. ⁸ Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant. Dag en nacht, zonder ophouden, roepen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.' ⁹ Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, ¹⁰ werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: ¹¹ 'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'

Gezang 457: verzen 1, 2 en 4

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God
almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied
gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en
mchtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen
aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden
kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te
midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almchtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en mchtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gezang 443

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2. God almchtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
legend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Psalm 105: verzen 1 en 2

1. Looft God den Heer, en laat ons
blijde
zijn glorieijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

2. Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Opwekking 366 (ELB 140) Kroon Hem met gouden Kroon

1. Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zij wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

tekst: onbekend; melodie: G.J. Elvey; © Joh. de Heer & zn.