

ZONDAG 30 oktober 2022

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 16.30 u : ds. Rob van der Toorn
(Leiden)

organist: Bastiaan Gunst

lector: Carla van Eijzeren

Welkom en mededelingen

Zingen: Nieuwe Liedboek 837: 1 en 4 (staande)

Aansteken van de Paaskaars.

Stil gebed ,Groet en *Votum*

Zingen: Psalm 118: 1 en 10

Gebed

Schriftlezing: Maleachi 1,1-5 en 1 Johannes 4,7-16

Zingen: Psalm 85: 1 en 2

Verkondiging van Maleachi 1,1-5; thema: 'In gesprek met God als zijn liefde wordt betwijfeld'

Zingen: Gezang 16

Luisterlied: "Herstel mijn eerste liefde"

Dankgebed en voorbede

Aankondigen collecte

Zingen: Gezang 95: 1 en 2

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Gezang 95: 3

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Nieuwe Liedboek 837

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Psalm 118

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10 De Heer is God, zijn gunst
verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Maleachi 1

¹ Profetie; dit zijn de woorden die de HEER tot Israël richtte bij monde van Maleachi .

² Ik heb jullie lief – zegt de HEER –, en jullie zeggen: 'Waaruit blijkt die liefde dan?' Zijn Jakob en Esau geen broers? – spreekt de HEER. Toch heb Ik Jakob liefgehad ³ en Esau gehaat. Van Esaus bergland maakte Ik een wildernis, Edoms grondgebied heb Ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. ⁴ Edom kan zeggen: 'Al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op,' maar dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ze kunnen bouwen zo veel ze willen, Ik zal het weer afbreken. 'Goddelloos land' zal men het noemen, en ook 'Het volk waarop de HEER voor eeuwig verbolgen is'. ⁵ Met eigen ogen zullen jullie het zien, en dan zullen jullie zeggen: 'De HEER toont zijn grootheid, tot over de grenzen van Israël!'

1 Johannes 4

⁷ Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. ⁸ Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. ⁹ En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.

¹⁰ Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

¹¹ Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. ¹² Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. ¹³ Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. ¹⁴ En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. ¹⁵ Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. ¹⁶ Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Psalm 85

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan.	2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht? Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer opdat het zich in U verblijde, Heer? Toon ons uw heil en goedertierenheid: ik ben o God tot luisteren bereid. Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.
--	--

Gezang 16

1. Gij volken looft - uw God en Heer wilt Hem het lof - lied zingen. Laat de fontei - nen van zijn eer in ieder hart - ontspringen, omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft, door Christus, hal - leluja.	2 Hoe groot is zijn - barmhartigheid voor allen al - lerwege, zijn waarheid en - zijn tederheid als overvloed - van regen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid, en geeft om niet de zaligheid. Zingt, zingt Hem, hal - leluja.
--	--

Luisterlied: "Herstel mijn eerste liefde"

Vader in de hemel, die zoveel om mij geeft
dat U in Uw genade uw Zoon gegeven heeft,
dank U voor Uw liefde uw eindeloze trouw,

dat ondanks al mijn falen U zegt: "Ik hou van jou".

Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U,
want ik wil van U houden, nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan,
vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan.

De drukte van het leven trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde, de passie die verdween.

Ik was U niet vergeten, maar nam de tijd niet meer
om in uw Woord te lezen, bij U te zijn, o Heer.

Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U,
want ik wil van U houden, nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan,
vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan.

Vader in de hemel, met eerbied vraag ik nu
of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U.

Dank U, voor uw liefde, uw eindeloze trouw.

En Vader, ik wil zeggen, dat ik zoveel van U hou.

Gezang 95

1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

de Vader aan, wiens naam aan elk
geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes
geve

en de Messias bij ons intrek neme.

Zijn liefde is de grondslag van ons
leven,

de oorsprong van ons hart.

2 Dan zullen wij met alle heiligen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte
van

Gods heil doormeten mogen.

Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.

Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

3 Hem nu, die in ons werkt en ons
geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt,
en meer is dan ons diepste denken
peilt,
zij heerlijkheid en glorie

in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal

horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

**Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946)**