

ZONDAG 7 mei 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 u: ds. Jos Wouters (PKN Haamstede)

organist: Peter Geldof Jr

lector: Marjon Furster

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 93: 1 en 2

Aansteken paaskaars

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 93: 3 en 4

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 13 en Spreuken 8: 1-21

Zingen: Gezang 416

Verkondiging

Zingen: Psalm 72: 1,6 en 7

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecte

Zingen: Psalm 89: 7

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 89: 18

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 93

1 De Heer is Koning, Hij regeert altijd, omgord met macht, bekleed met majesteit.

Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.

Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld

op vaste pijlers in het oergeweld.

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3 Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint.

Geweldig is de Here die zijn voet plant op de nek van deze watervloed.

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.

Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Romeinen 13

¹ Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. ² Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de orde die God heeft bepaald, en wie dat doet roept zijn veroordeling over zich af. ³ Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, ⁴ want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want als dienaar van God geeft ze ieder die het slechte doet de straf die hij verdient. ⁵ U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor straf, maar ook omwille van uw geweten. ⁶ Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. ⁷ Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

⁸ Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. ⁹ Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' ¹⁰ Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

¹¹ U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. ¹² De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. ¹³ Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. ¹⁴ Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

Spreuken 8

Wijsheid spreekt

¹ Hoor! Wijsheid roept,

Inzicht laat haar stem horen.

² Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg,
bij het kruispunt van de wegen.

³ Bij de poorten van de stad, bij de ingang,
bij de toegangswegen klinkt haar stem:

⁴ 'Mensen, tot jullie roep ik,
ik richt mij tot iedereen.

⁵ Onnozele mensen, word toch eens verstandig,
dwazen, denk eens na!

⁶ Luister, ik vertel je waardevolle dingen,
mijn woorden zijn waarachtig.

⁷ Mijn mond verkondigt slechts de waarheid,
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid.

⁸ Op mijn uitspraken kun je vertrouwen,
niets is vals of krom.

⁹ Ze zijn duidelijk voor iemand met inzicht,
eenvoudig voor wie kennis heeft verworven.

¹⁰ Stel mijn lessen boven zilver,
mijn kennis boven zuiver goud.

¹¹ Want wijsheid is meer waard dan edelstenen,
alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.'

¹² Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad,
door bezinning verwerf ik kennis.

¹³ Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
valsheid en leugens.

¹⁴ Bij mij vind je beraad en overleg,
ik bied inzicht, ik geef kracht.

¹⁵ Door mij regeren koningen,
bepalen heersers wat rechtvaardig is.

¹⁶ Vorsten heersen dankzij mij,
ik laat leiders rechtvaardig regeren.

¹⁷ Wie mij liefheeft heb ik ook lief,
wie mij zoekt, zal mij vinden.

¹⁸ Rijkdom en eer heb ik te bieden,
blijvende weelde en voorspoed.

¹⁹ Wat ik geef is kostbaarder dan het zuiverste goud,
ik bied je meer dan het fijnste zilver.

²⁰ Ik ga de weg van de rechtvaardigheid,

ik volg de paden van het recht
²¹ om rijk te maken wie mij liefheeft,
om zijn schatkamers te vullen.

Gezang 416

1 Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

2 Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons 't zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!

Psalm 72

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuveln top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

6 Bloeië zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde

zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Psalm 89

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

18 Uw vijanden, o Heer, uw vijanden rondom,
hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom!
Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning.
Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing.
Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen.
Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen, Amen