

ZONDAG 14 april 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: Jongerdienst “No longer slaves”

16.30 uur: Ds. Rob van der Toorn, CGK Leiden

Band: To Connect

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

ZINGEN: Psalmen voor Nu 16

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – gezongen belijdenis van vertrouwen: Opwekking 640

ZINGEN: Opwekking 461

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Matteus 19, 16-29

ZINGEN: Opwekking 569 Heerser over alle dingen

Verkondiging van Matteüs 19,16-29; thema: No longer slaves

ZINGEN: Opwekking 281

Opwekking 794 (in Engels gezongen, dan met Nederlandse vertaling gebeamerd)

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

Dankgebed en voorbede

Inzameling van gaven

LUISTERLIED: Op Hem (Mozaïek)

Geloofsbelijdenis

ZINGEN: Opwekking 665

ZENDING EN ZEGEN

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalmen voor Nu 16 Mijn God, ik kom naar U.

1. Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig.

2. De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen.

3. Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

4. De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft mij rust.
Dan wordt ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

5. Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken:
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Tekst: M. van der Beek, Muziek: S. Visser

Gezongen belijdenis van vertrouwen: Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of
val.

U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Psalm 121 Tekst: Marcel Zimmer Muziek: Marcel & Lydia Zimmer ©2004
Celmar Music

Opwekking 461 MIJN JEZUS, MIJN REDDER

1. Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

2. Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht
mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U
schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Oorspr. Titel: Shout to the Lord © 1993 Darlene Zschech, Hillsongs Australia, Tekst & muziek: Darlene Zschech, Ned. tekst: Mireille Schaart, Wondrous Worship Music / Small Stone Media

Schriftlezing: Matteüs 19, 16-29

Het koninkrijk van de hemel binnengaan

¹⁶ Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' ¹⁷ Hij antwoordde: 'Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.' ¹⁸ 'Welke?' vroeg hij. 'Deze,' antwoordde Jezus, 'pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, ¹⁹ toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.' ²⁰ De jongeman zei: 'Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?' ²¹ Jezus antwoordde hem: 'Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.' ²² Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. ²³ Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: 'Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. ²⁴ Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' ²⁵ Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: 'Wie kan er dan nog gered worden?' ²⁶ Jezus keek hen aan en antwoordde hun: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.' ²⁷ Daarop zei Petrus: 'Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?' ²⁸ Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.'

²⁹ En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

Opwekking 569 Heerser over alle dingen

1. Over al wat leeft, bent U de
hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen
weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en
land:
neem ook mijn leven in uw hand.

2. Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

3. Laat alles wat ik zeg en alles wat
ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij
bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen
kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

4. Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Opwekking 281

1. Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

refrein: U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

2. 'k Heb U lief meer dan goud of
zilver,
waarin geen voldoening is.
Zonder U vind ik nooit de vreugde,
die volmaakt en blijvend is.
refrein:

3. U bent mij tot een Heer en
Heiland,
ja, U bent de vrededorst!
'k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst
refrein:

Opwekking 794 (in Engels gezongen, Nederlandse vertaling gebeamerd)

You unravel me with a melody. You surround me with a song
of deliverance from my enemies, 'till all my fears are gone.

Chorus:

I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.

From my mother's womb, You have chosen me. Love has called my name.
I've been born again, into Your family. Your blood flows through my veins.

(Chorus 2x)

You split the sea, so I could walk right through it. My fears were drowned in
perfect love.
You rescued me so I could stand and sing: I am a child of God.

You split the sea, so I could walk right through it. My fears were drowned in
perfect love.
You rescued me so I could stand and sing: I am a child of God. (3x)

(Chorus 2x)

Nederlandse vertaling

Ik hoor een melodie als een symfonie. U omringt mij met uw lied.
U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg.

Refrein:

Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God.
Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God.

U hebt mij gezien in mijn moeders schoot. Liefde riep mijn naam.
Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin, uw hart klopt in mijn hart.

(Refrein 2x)

U spleet de zee zodat ik er doorheen kon. U gaf mijn voeten vaste grond.
U redde mij, nu sta ik hier en zing: Ik ben een kind van God.

U spleet de zee zodat ik er doorheen kon. U gaf mijn voeten vaste grond.
U redde mij, nu sta ik hier en zing: Ik ben een kind van God. (3x)

(Refrein 2x)

Opwekking 665

1. Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

2. Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.

Refrein:

Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen,
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!

3. Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.

(Refrein)

4. Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik U mag herkennen aan uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

(Refrein)

Tot aan die dag! (2x)

