

ZONDAG 18 december 2022

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Afinus de Vries (Kruiskerk)

Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Dick de Lange

Welkom

Zingen: Nieuwe Psalmberijming: 72 vers 1 (God, laat de koning goed regeren)

Votum en groet

Zingen: Nieuwe Psalmberijming: 72 verzen 3 en 7 (Van zee tot zee zal hij regeren)

Gebed

Zingen: Liedboek 441, 1, 3 en 5 (Hoe zal ik U ontvangen)

Bijbellezing: Matteüs 1, 1-17

Zingen: Liedboek 103,c, 1.2.5 (looft de Koning heel mijn wezen)

Verkondiging

Zingen: Opwekking 525 (Jubel het uit, de Heer is hier)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Liedboek 487, 1.2.3 (eer zij God in onze dagen)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Nieuwe Psalmberijming 72 vers 1

1. God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.
Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.
Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkens pakt hij aan.

Nieuwe Psalmberijming 72 vers 3 en 7

3. Van zee tot zee zal hij regeren,
van eiland tot woestijn.
Elk volk zal hem als heerser eren
en hem gehoorzaam zijn.
Geschenken zullen binnenstromen,
een schat aan eerbetoon.
Ja, alle vorsten zullen komen
en knielen voor zijn troon.

7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de HEER!

Nieuwe Liedboek 441 vers 1, 3 en 5

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

3. Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.

5. Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,

waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

Mattheus 1: 1 – 17, De afkomst van Jezus Christus

1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,

3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,

4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,

5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,

6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,

7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf,

8 Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,

9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia,

10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia,

11 Josia verwekte Jechonja en zijn broers rond het begin van de Babylonische ballingschap.

12 Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel,

13 Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,

14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,

15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,

16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

17 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot aan de Babylonische ballingschap veertien generaties, en vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.

Nieuwe Liedboek 103^C vers 1, 2 en 5

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5. Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!

Looft uw Schepper, looft uw
Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Opwekking 525

1. Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! (2x)
Dus hemel,
dus hemel en aarde. zingt!

2. Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem (2x)
een vreugde-,
een vreugdelied voor Hem!

3. Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht (2x)
de liefde,
de liefde die Hij bracht!

Nieuwe Liedboek 487

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in ex-cel-sis Deo,
Gloria in ex-cel-sis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in ex-cel-sis Deo,
gloria in ex-cel-sis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê kyri-eleis.
Gloria in ex-cel-sis Deo,
gloria in ex-cel-sis Deo.

