

ZONDAG 25 juni 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst

16.30 uur: Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland

Organist: Peter Geldof jr.

Lector: Niek Abrahamse

Welkom en mededelingen

Aankondiging van het welkomstlied

NLB 908: 1,2 en 6 : Ik heb U lief

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed

Votum en groet

NLB 919: 1 en 4 : Gij die alle sterren houdt

Gebed

Schriftlezingen: 1 Samuel 16 vers 14-23 en Psalm 51

Psalm 51: 4 en 5

Verkondiging. tekst; Psalm 51 vers 13, thema; Van hetzelfde laken een pak

Psalm 79: 5

Dankgebed en voorbede

Collecte

NLB 903: 1,3 : Zou ik niet van harte zingen

Geloofsbelijdenis

NLB 903: 6

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

NLB 908: 1, 2 en 6

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zón, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, - o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

NLB 919: 1 en 4

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,-
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Psalm 51: 4 en 5

4. Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuw wit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Schriftlezingen: 1 Samuel 16: 14-23

David verdrijft de kwade geest van Saul

¹⁴ De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem kwelde. ¹⁵ Zijn hovelingen zeiden tegen hem: 'Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. ¹⁶ U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.' ¹⁷ 'Doe dat,' zei Saul. 'Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.' ¹⁸ 'Ik weet iemand die goed kan spelen,' zei een van de hovelingen. 'Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een vooraanstaande familie en is een goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.' ¹⁹ Saul stuurde boden naar Isaï met het verzoek: 'Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.' ²⁰ Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. ²¹ Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. ²² Aan Isaï liet hij vragen: 'Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?' ²³ En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.

en Psalm 51

¹ Voor de koorleider. Een psalm van David, ² toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.

³ Wees mij genadig, God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit, ⁴ was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. ⁵ Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, ⁶ tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. ⁷ Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, ⁸ maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. ⁹ Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. ¹⁰ Laat mij vreugde en blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. ¹¹ Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. ¹² Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, ¹³ verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. ¹⁴ Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. ¹⁵ Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot U. ¹⁶ U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid. ¹⁷ Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. ¹⁸ U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers scheidt U geen behagen. ¹⁹ Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten. ²⁰ Wees Sion welgezind

en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op. ²¹ Dan zult U de juiste offers aanvaardden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.

Psalm 79: 5

5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waatren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

NLB 903: 1 en 3

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,-
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

NLB 903: 6

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.



Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)