

ZONDAG 29 oktober 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. D. Westerneng (PKN Yerseke)

Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Marien van Herk

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)

Aankondiging van het welkomstlied

Zingen: Psalm 40: 1

Aansteken van de Paaskaars (met korte toelichting)

(de gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)

Zingen: Psalm 40: 7

Gebed

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:50-58

Zingen Gezang 326: 2 en 5

Schriftlezing: Handelingen 20:6-12

Zingen: Gezang 225: 1, 4 en 5

Verkondiging (tekst: Hand. 20: 12)

Zingen: Evang. Liedb 125: 1 en 2 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)

Dankgebed en voorbede

Collecte voor Cadea (Roemenië) en de kerk

(Aankondigen waarvoor de collecte bestemd is)

Zingen: Psalm 68: 7

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Evang. Liedb. 371: 1 en 4 (Mijn Jezus, Ik houd van U)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 40: 1

1 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de Heer.

Psalm 40: 7

7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze Heer!
laat wie U zoeken, jubelen in U!
Al leef ik in ellende,
de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!

1 Korintiërs 15:50-58

50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onsterfelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is verslonden en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?' 56 De engel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

Gezang 326: 2 en 5

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Handelingen 20:6-12

6 *Wijzelf voeren na het feest van het Ongedesemde brood weg uit Filippi en kwamen vijf dagen later eveneens in Troas aan, waar we zeven dagen doorbrachten. 7 Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. 8 We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. 9 Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd, toen Paulus zo lang sprak, door slaap overmand. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. 10 Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: 'Houd op met dat misbaar, want hij leeft!' 11 Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna sprak hij nog lange tijd, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. 12 De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich buitengewoon gesterkt.*

Gezang 225: 1, 4 en 5

1 Zingt voor de Heer een nieuw
gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid

en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de
Heer.

Evang. Liedb 125: 1 en 2

1. Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand
began.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich
nam.

2. Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem aanvaardt wil
wordt eens veilig
thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

Hem zij de glorie
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand
began.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich
nam.

Psalm 68: 7

6 O stoet van wie het heil bevocht
en grote overwinningstocht,
o Heer, die zijt geprezen!
Gij God, die duizend- duizendmaal
aanbeden wordt in elke taal,
almachtig Opperwezen!

Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
vurige wagen, vurig paard,
wolk die den Heer verhulde.
Gevangen de gevangenis!
Hij die ons hoogst verlangen is
ontvang de hoogste hulde.

Evang. Liedb. 371: 1 en 4

1. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,
want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in Uw Glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu.