

ZONDAG 18 februari 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Leo Buijs (Veenendaal, Bethel)

Lector: Joke Corbijn

Band: "to Connect"

Welkom en mededelingen

Aankondiging van het welkomstlied

Zingen: **Opwekking 672**

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: **Opwekking 847**

Gebed

Zingen: **Psalm 86 Psalm Project**

Schriftlezing Hebreëën 10: 19-25

Zingen: **Opwekking 192**

Verkondiging: Toegang!

Zingen: **Opwekking 775**

Dankgebed en voorbede

Collecte

Geloofsbelijdenis : (Zingen) Heer U bent mijn leven (Weerklank Lied 439)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Opwekking 672

1. Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelaal:
'Die was en is en komen zal.'

3. In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.

2. U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

4. Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelaal:
'Die was en is en komen zal.'

Heerser over alle dingen,)
God van de oneindigheid.)
Van uw liefde wil ik zingen,) 2x
buigen voor uw majesteit.)

Psalm 145, Jesaja 45:6-7 Tekst & muziek: Matthijn Buwalda / Kees Kraaijenoord © Matthijn Buwalda / Small Stone Media t/a Just in Kees Publishing

Opwekking 847

Er is hoop die groter dan de dood is, er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven, er is liefde die nooit teleur zal stellen .

Er is vrede, ver voorbij de onrust, er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein 1:

Dus richten wij onze harten naar boven, vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven, een machtige rots, onze schuilplaats is
God.

Er is troost die sterker dan de pijn is, er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel, overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein 2:

Dus richten wij onze harten naar boven, vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven, een machtige rots, onze schuilplaats is
God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, en alle tranen voor altijd zal drogen, is het uw Geest die ons helpt te geloven, een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x) Voor eeuwig.

(Refrein 2)

Psalm 62:6-9, Psalm 91, Johannes 10:28 Tekst & muziek: Matthijn Buwalda / Kees Kraayenoord © Thankyou Music / Adm. by Small Stone Media

Psalm 86 Psalm Project

1. Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in Uw waarheid wand'len,
voeg mijn hele hart tesaam
tot de vrees van Uwe naam.

2. Heer mijn God, ik zal u loven.
'k Hef mijn hele hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit,
loof ik tot in eeuwigheid.

3. U bent groot en zo verheven,
U doet wond'ren in ons leven
U bent God, ja, U alleen
vol van goedheid om ons heen.

4. Heer, U hebt mij aangenomen
mij weer in het licht doen komen
uit de diepten van de dood
Heer, Uw goedheid is zeer groot.

Ja, uw naam en majesteit,
loof ik tot in eeuwigheid.

Schriftlezing Hebreeën 10: 19-25

Hebreeën 10

Geloof en volharding

¹⁹ Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. ²⁰ Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad, ²¹ en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God. ²² Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. ²³ Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. ²⁴ Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, ²⁵ en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Opwekking 192

Ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezing stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning. Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U, het loflied komt diep uit mijn hart.

Lofprij, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.
Lofprij, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, God van 't heelal.

© Thankyou Music / Universal Songs Tekst & muziek: Bruce Clewett Ned. tekst: JmeO

Opwekking 775 Bij het kruis

1. Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;
Waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon en wast ons schoon.

Refrein:

Bij het kruis, bij het kruis, geef ik alles aan U.
vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U! En ik leef door U! (Jezus!)

2. Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;
Waar mijn hart vergeving vindt en vrede.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon en wast ons schoon.

(Refrein)

Bridge:

Heilig is de grond waar ik hoop hervond
Hier kniel ik neer, hier kniel ik neer.
Armen uitgestrekt, hier waar U mij redt;
Hier kniel ik neer, hier kniel ik.

(Refrein) 2x

En ik leef door U! En ik leef door U!
Jezus!

Geloofsbelijdenis zingen: **Heer U bent mijn leven**
(Weerklank Lied 439 vers 1 – 4)

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

2. 'k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

4. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

