

ZONDAG 22 maart 2026

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

5^e lijdenszondag



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Adriaan van Langevelde

Organist: Jos Oreel

Lector: Joke Corbijn

Welkom en mededelingen

Aankondiging van het welkomstlied

Zingen: Lied 431 vers 1, 2 en 8 (Weerklank)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 119 vers 49 en 60 (Lvdk 1973)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1 vers 1 – 9

HC zondag 21, vraag en antwoord 55 en 56

Zingen: Gezang 329 vers 1 – 3 (Lvdk 1973)

Verkondiging

Zingen: Lied 451 vers 1 – 3 (Weerklank)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Geloofsbelijdenis: Lied 439 vers 1 – 4 (Weerklank)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Lied 431 vers 1, 2 en 8 (Weerklank)

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

2 God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Psalm 119 vers 49 en 60 (Lvdk 1973)

49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

60 Zie hoe ik uw vermaningen bemin;
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,
uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.
Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in,
uw heilig woord is recht voor alle tijden.

1 Korintiërs 1 vers 1 – 9

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 2 Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5 Door uw eenheid met Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6 bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7 en hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 8 Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9 God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

Gezang 329 vers 1 – 3 (Lvdk 1973)

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3 Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilige stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

2 Heer, uw boodschap staat
geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Lied 451 vers 1 – 3 (Weerklank)

1. Leer ons uit geloof te leven,
Heer, ons hart aan U te geven,
rustend op geen ander woord
dan vanuit uw Woord gehoord.
Leer ons steeds op U te bouwen,
door uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.

2. Leer ons uit de hoop te leven,
met het hoofd omhoog geheven
uitziend naar de komst van Hem,
lettend op zijn woord en stem.
Leer ons tegen zonden strijden
en aan U ons leven wijden
in gezin en maatschappij,
werk en kerk, getrouw als Hij.

3. Leer ons uit de liefde leven,
ons geheel aan U te geven.
Op de plaats waar U ons stelt,
wordt uw lof door ons vermeld.
Leer ons trouw uw Naam belijden,
mensen helpen in hun lijden.
Laat ons zo oprecht en rein
toonbeeld van uw liefde zijn.

Lied 439 vers 1 – 4 (Weerklank)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk